

Jaarplan 2024 Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer

De jaartekst voor 2024 is **Efeziërs 2:8** en luidt als volgt:

*Want door Zijn genade zijn wij gered, door het geloof,
en dat niet uit jullie zelf, maar het is een gave van GOD.*

We mogen als gemeente weten dat het de genade van God is waar we alles aan te danken hebben. Onze redding als mensen, onze betekenis als gemeente. Zeker met een onzeker jaar voor ons, is alles genade wat we ontvangen en wat er gebeurt. We willen leven vanuit deze genade.

Toekomst gemeente

In juli zullen twee gemeenteleden hun taken neerleggen en gaan genieten van hun pensioen. Dit heeft een flinke impact op de gemeente, aangezien zij beiden zitten in het leidersteam (bestuur) en ook diverse taken in de gemeente vervullen zoals zangleiding, prediking, leiding van een huisgroep en het klaarzetten van de zaal. Daarnaast zijn we een kleine gemeente, met veel ouderen en worden alle taken al met een (te) kleine bezetting uitgevoerd.

Met een kernteam zal daarom worden gekeken wat de toekomst van onze gemeente is. Voor het einde van het jaar moet antwoord worden gegeven op deze vraag en duidelijk zijn wat we gaan doen. Er is al veel input voor het kernteam om mee te starten: de uitkomsten van het speciale gebedsteam van 2023, de reacties van gemeenteleden op de jaarvergadering van 14 maart 2024 en diverse woorden die zijn gesproken op de Rafaël Conferentie.

Voor de (tijdelijke) aanvulling van het bestuur is het NLT van Rafaël Nederland op zoek naar een echtpaar en zo nodig kan iemand van het NLT bijspringen. Op deze manier blijven we met minimaal 3 personen in het bestuur en voldoen we aan de statuten.

Samenkomsten

De opbouw van de zondagse samenkomst is meestal hetzelfde. Maar afhankelijk van wat God zegt of gebeurtenissen in de wereld of in onze gemeente, kan daarvan worden afgeweken.

Doorgaans is er een zangleider, met soms muzikant en een extra zanger, die de tijd van lofprijs en aanbidding begeleiden. Als er geen muzikant beschikbaar is, dan zingt de zangleider (alleen) met YouTube. We vinden het belangrijk dat de gemeenteleden actieve inbreng hebben in deze tijd van aanbidding, met gebed, een woord van God of getuigenissen. De prediking wordt gedaan door een aantal sprekers vanuit onze eigen gemeente en gemiddeld zijn er twee sprekers per maand van buiten onze eigen gemeente. Ze zijn vrij in het delen van Gods woord zoals ze daarin worden geleid. Ook is er altijd ruimte en tijd voor (voor)bede na de samenkomst.

Elke zondag staat de avondmaalstafel klaar, voor wie deze tijdens de samenkomst wil gebruiken. Elke eerste zondag van de maand vieren we gezamenlijk als gemeente het avondmaal.

Een aantal keren per jaar hebben we een 'ieder heeft iets dienst-dienst', waarin er bijv. getuigenissen zijn, verhalen worden gedeeld of men zijn of haar talent laat zien. Hiermee willen we elkaar opbouwen en bemoedigen. Daarnaast proberen we minimaal één keer per jaar een gebedssamenkomst te houden op zondag.

Techniek/beamer

De teamsamenstelling is stabiel, maar kwetsbaar. We hopen op versterking. Waar nodig wordt ouder materiaal vervangen door nieuw materiaal, zodat de techniek optimaal blijft functioneren.

Het beamerteam is vrij klein en kan dus versterking gebruiken.

Ondersteuning

We hebben een klein team van kosteren wat trouw de spullen klaar zet. Aan het einde van de dienst helpen diverse mensen mee met opruimen, zodat het een gedeelde last is.

Voor het schenken van de koffie, thee en de gastvrijheid wordt door een trouw team gezorgd. We verwachten dat we op dezelfde voet verder kunnen gaan.

Onderwijs

In 2023 zijn we gestart met het volgen van de Bijbelstudie 'Zie ik kom spoedig' van Wim Grandia over het boek Openbaring. Of we na de zomer hiermee verder gaan, zal ook blijken uit het werk wat het kernteam gaat doen.

Huisgroepen

De huisgroepen komen 2 wekelijks bij elkaar. Onderdelen van de huisgroepen zijn Bijbelstudie, het bespreken van actuele thema's in het licht van de Bijbel, zorg voor elkaar en persoonlijke groei. De groepen staan open voor nieuwe deelnemers. We vinden het belangrijk dat gemeenteleden deel uitmaken van een kleine huiselijke groep in de gemeente. De gebedsgroep heeft ook ten dele deze functie gekregen.

Pastorale zorg

Een aantal personen binnen de gemeente heeft pastorale zorg nodig. Deze zorg wordt bij voorkeur binnen de huiskring opgepakt, maar daar waar nodig zoeken we ook naar betrouwbare personen, bij voorkeur binnen Rafael NL om ondersteuning te bieden.

Evangelisatie/zichtbaarheid in de wijk

Een enkel lid van de gemeenschap is actief betrokken bij straat-evangelisatie. Verder worden gemeenteleden gestimuleerd om het evangelie te delen met hun omgeving. Dit jaar doet Zoetermeer ook weer mee aan het twee-jaarlijkse [Feest van de Geest](#). Onze gemeente heeft het initiatief genomen om dit te organiseren en er doen drie kunstenaars uit onze gemeente mee. Het thema dit jaar is 'troost'.

De banner aan het hek van de school wordt wekelijks opgehangen. Dit bevordert de zichtbaarheid in de wijk en we hopen dat mensen uit de omgeving geïnteresseerd raken en eens een kijkje komen nemen.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij individuele initiatieven, zoals hulp aan Oekraïense vluchtelingen, schilderlessen aan vluchtelingen in AZC A12, onze bijdrage aan initiatieven vanuit de BEGZ, zoals de organisatie en uitvoering van Hemelvaart op het Stadhuisplein.

Diaconie

We willen ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben en daar om vragen. Door het jaar heen worden met name ouderen bezocht door gemeenteleden die daar overdag tijd voor hebben. Aan het eind van het jaar ontvangen ouderen en kwetsbare mensen die leven van een minimum een attentie. In het bijzonder willen we ook ondersteuning geven aan kwetsbare groepen in Zoetermeer. Enkele leden zijn actief betrokken bij activiteiten van Present.

Financiën

We gaan verantwoord om met de bijdragen van de gemeenteleden. Op die manier kunnen we in december extra giften geven aan projecten in Zoetermeer en aan onze vaste zendingsdoelen. Ook in 2024 willen we zo omgaan met de financiën en waar nodig activiteiten in Zoetermeer ondersteunen.

Aanbiddingsteam

Wij staan als aanbiddingsteam in dienst van de Heer en mogen onze talenten hierin gebruiken. We zijn met een erg kleine bezetting, maar weten dat de Heer niet naar aantallen kijkt maar naar ons hart. We zijn dankbaar voor iedereen die zich inzet om de gemeente voor te gaan in de lofprijs en aanbidding van onze God.

Verschillende doelgroepen

Vanwege het beperkte aantal kinderen is er voor hen geen aparte zondagschool. Er wordt altijd een tafel met materiaal klaargezet voor de kinderen en voor de kinderen die regelmatig komen wordt een apart boekje met werkjes op hun niveau samengesteld, waar ze mee aan de slag kunnen tijdens de preek. Een van onze jongeren heeft dit enthousiast opgepakt en zorgt dat het materiaal aanwezig is.

De tieners en jeugd hebben zich aangesloten bij leeftijdsgroepen van Parousia. Dat gaat in 2024 door. We steunen onze jongeren in de deelname aan Rafa Youth en Four Square Europe Youth.

Voor de vrouwen willen we dit jaar 3 vrouwendagen organiseren. De organisatie wordt gedaan door een trouwe groep uit ons midden; ook hebben we inmiddels contact met de Rafaël gemeente in Goud om te kijken waar we kunnen samenwerken.

Voor de mannen worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd.

Gebed

Elke maandagavond is er apart tijd voor gebed door een vaste groep trouwe bidders. Dagen voor vasten en gebed worden georganiseerd. Dit gebeurt doorgaans aan het begin van het kalenderjaar en aan het begin van het seizoen in september, op de zaterdag voor de startzondag. De gebedsapp wordt gebruikt om op te roepen voor gebed voor speciale doelen. Er is een 'gesloten' gebedsapp waar vertrouwelijke info wordt gedeeld, voor de vaste gebedsgroepsleden en een app waar gebedspunten in worden gedeeld, voor alle gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld. Dit willen we continueren.

Zending

De projecten die we voor de zending ondersteunen, zijn gelijk aan de afgelopen jaren. We hebben besloten daaraan trouw te blijven, zodat zij weten dat ze op ons kunnen rekenen. Voor 2024 zijn dat:

- Stichting Hart voor Haïti
- Children of Destiny at Home
- Simon & Anneke Taal persoonlijk
- De school voor interculturele zending in Roemenië Constanta
- Stichting Yad L'Ami in Israël
- Stichting Christenen voor Israël, met name Breng de Joden thuis
- Christian en Ina, werkzaam in Liberia
- Perspective4Ukraine voorlopig maandelijks een gift.

We ondersteunen de projecten in contacten, gebed en financiën.

Daarnaast mogen gemeenteleden eenmalige projecten opgeven voor de offerande.

Verbinding

We maken deel uit van het plaatselijk kerkelijk platform: Beraad van Evangelische Gemeenten in Zoetermeer (BEGZ). Een vertegenwoordiger van ons bestuur neemt één maal in de twee maanden deel aan de vergadering van de BEGZ. Jaarlijks wordt vanuit de BEGZ met Hemelvaart een gezamenlijke, feestelijke dienst georganiseerd. Daarin zullen we ook dit jaar participeren en ons steentje bijdragen.

Ook maken we deel uit van Rafael Nederland. Bestuursleden zijn betrokken bij landelijke overleggen en leveren daar hun inbreng namens de gemeente. Ook bezoeken we de landelijke vergaderingen en bijeenkomsten. Een aantal gemeenteleden ontvangt de nieuwsbrief van Rafael NL. Maar liefst 13 mensen woonden dit jaar de Rafaël conferentie bij.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen met ieder hun eigen aandachtsgebieden. Vanaf 14 juli treden 2 bestuursleden af. Er zijn op dit moment geen nieuwe bestuursleden beschikbaar. Zolang het kernteam nadenkt over de toekomst van de gemeente, zal het bestuur tijdelijk worden aangevuld met Henk en Alie de Ronde vanuit RN.

Zie verder het eerste kopje 'toekomst gemeente'.

Conclusie

Ook al zijn we klein qua aantal, God wil en kan ons gebruiken. Als wij ons laten leiden door Hem, onze bron laten vullen door Jezus, dan zullen wij voor onze omgeving en de stad Zoetermeer zijn als een prachtige tuin. Een plek waar mensen tot rust mogen komen, herstel kunnen vinden. En God mogen ontmoeten.

We hebben genade ontvangen, om uit te delen. Niet om het voor onszelf te houden. We bidden dat dat onze drijfveer blijft.