



Algemeen Jaarverslag Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer 2024

Onderwijs

De jaartekst voor 2024 was Efeziërs 2:8:

*Want door Zijn genade zijn wij gered, door het geloof,
en dat niet uit jullie zelf, maar het is een gave van GOD.*

Deze jaartekst was in de eerste helft van 2024 de rode draad door de preken heen, ook voor sprekers van buiten onze gemeente.

We mogen als gemeente weten

Het is een bemoediging om te weten dat het de genade van God is waar we alles aan te danken hebben. Onze redding als mensen, onze betekenis als gemeente. Zeker omdat 2024 een onzeker jaar was, waarin we een beslissing moesten nemen over de toekomst van de gemeente.

Bestuur

Op 1 januari 2024 bestond het bestuur uit de volgende leden, met tussen haakjes de statutaire functies:

- Yusuf Kizilirmak (voorzitter)
- Hilda Kizilirmak
- Marjon Dijkman-den Hollander (secretaris)
- Elly Prins (penningmeester)

Op 14 juli 2024 zijn Yusuf en Hilda Kizilirmak terug getreden als bestuursleden. Zij hebben een zegen meegekregen en zijn vrijgezet van hun taken, zowel die in het bestuur als de andere taken waaronder het leiden van een kring, leiding van het aanbiddingsteam en kosterwerk.

Aangezien het bestuur uit minimaal 3 mensen moet bestaan, zijn Henk en Ali de Ronde, uit het NLT, tijdelijk toegevoegd aan het bestuur. De statutaire functies zijn als volgt:

- Marjon Dijkman-den Hollander (voorzitter en secretaris)
- Elly Prins (penningmeester)
- Henk en Alie de Ronde (tijdelijk lid)

De taken/portefeuilles van Yusuf en Hilda zijn verdeeld over Elly en Marjon. Aan een aantal taken kon minder aandacht worden besteed of werd opgevangen door het kernteam (zie 'toekomst gemeente').



Toekomst gemeente

De afgelopen jaren is de gemeente steeds kleiner in aantal geworden en onze leden steeds ouder; er was geen aanwas van nieuwe (jongere) leden. Er waren dan ook niet meer voldoende mensen om alle benodigde taken in te vullen, waaronder ook de leiders- en bestuursfuncties. Dit was een onhoudbare situatie, waarbij een kleine groep mensen al jaren de taken en leiderschapsfuncties vervulde.

In juni dit jaar zijn we met een kernteam van acht mensen, incl. de vaste bestuursleden, onder leiding van Rob en Yvonne Elbers intensief aan de slag gegaan met de toekomst van onze gemeente. Ook de lopende, praktische zaken van de gemeente werden besproken in het kernteam zoals het tekort aan leden van het aanbiddingsteam en kringleiding. Het kernteam functioneerde als een constructief geheel, waarin de 'last' gezamenlijk werd gedragen, zowel geestelijk als praktisch.

Dit kernteam heeft 22 september 2024 aan de gemeenteleden verteld tot welke conclusie zij waren gekomen. Op basis van deze conclusie hebben zij het voorstel gedaan om als Rafaël Joël Zoetermeer te stoppen. Niet omdat dit de gemakkelijke optie is, maar juist omdat we geloven dat God iets nieuws wil gaan doen, persoonlijk in het leven van mensen. Deze conclusie is niet alleen vanuit praktisch oogpunt getrokken, maar we hebben ook gekeken naar alle beelden, Bijbelteksten en woorden van de afgelopen jaren. Elk lid van het kernteam ervaarde rust bij het trekken van deze conclusie, alle 'geestelijke puzzelstukjes' leken op hun plek te vallen.

Op 3 oktober heeft het bestuur van Joël het voorstel van het kernteam overgenomen; dit hebben we op 20 oktober aan onze gemeenteleden verteld. De bijeenkomsten met de gemeente op 22 september en 3 oktober waren echt familiebijeenkomsten, waarin met elkaar geluncht hebben en er tijd en aandacht was voor iedereen.

Dat Joël Zoetermeer ophoudt te bestaan, is een rouwproces, waar elk gemeentelid anders mee omging. Tot 1 december heeft het kernteam de tijd genomen om alle gemeenteleden individueel te spreken en te horen wat ieders wens en behoefte is. Ook was er ruimte om 'losse eindjes' op te lossen en vergeving te vragen waar dat nodig was, zodat mensen zonder last verder kunnen. Het was een intensieve tijd, maar ook heel waardevol.

Op 29 december was de laatste zondagse samenkomst, een afscheidsdienst voor de leden en vaste bezoekers van Rafaël Gemeenschap Joël. Ook Henk en Ali de Ronde en Rob en Yvonne Elbers waren aanwezig.

We zijn deze zondag gestart met een gezamenlijk ontbijt/brunch. Een tijd om herinneringen op te halen, omdat tijdens deze maaltijd een presentatie draaide met foto's uit de afgelopen 35 jaar. Ook was er een persoonlijke videoboodschap van een zendingsechtpaar uit Liberia, van wie de vrouw al 29 jaar met onze gemeente is verbonden. Na een kort woord van het (vaste) bestuur en uitzegening van het bestuur, zijn we geëindigd met een tijd van aanbidding. Met de zegen aan elkaar (Opwekking 710) werd de dienst afgesloten.



Iedereen heeft een laatste jaartekst ontvangen:

Romeinen 15:13

'God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden.'

Met deze hoop en verwachting laten we iedereen los, wetende dat God niet loslaat. Tot uiterlijk 1 april 2025 is het kernteam beschikbaar om gemeenteleden die dat nodig hebben, te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe gemeente. Daarna zullen we de gemeente officieel ontbinden en zal ook de financiële vereffening plaats vinden.

Het blijft een verdrietig besluit, maar we geloven dat God niemand loslaat. Ook zijn wij dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan in de afgelopen 35 jaar in onze gemeente en door onze gemeente heen. Rafaël Gemeenschap Joël gaat dan wel stoppen, maar Zijn Kerk blijft!

Aanbiddingsteam

In de zomer van 2024 is een echtpaar vertrokken uit onze gemeente, omdat zij deel wilden worden van een kerkelijke gemeenschap in hun eigen woonplaats; dit ook met het oog op de toekomst van onze gemeente. Daarmee hadden we ook een muzikant (gitaar) en zangleider minder. Deze praktische problemen zijn in het kernteam besproken en we hebben daarom een aantal keren een 'fellowship'-dienst gehad, zonder spreker of een aanbiddingsteam.

De afstemming met geluid en techniek was tijdens de samenkomsten van groot belang. We zijn blij met de mensen van het techniek- en beamerteam die zich tot het einde hebben ingezet.

Gebed – bidden en vasten

In 2024 waren er twee momenten van bidden en vasten, in januari en september 2024.

Januari 2024

Dankbaarheid en verootmoediging:

- Psalm 135: 1- 6: 'Loof de Heere'(uiten van onze Lof en dankbaarheid).
- Psalm 51: 3-4: 'was mij van mijn ongerechtigheid'.

Wat reikt de Heer aan?

Hij zal er zijn: beeld van de boog in de wolken, als teken van Zijn trouw.

Voor deze periode:

- SLEUTEL is: GEVEN, dan blijft het water stromen
- UITDELEN: een ZEGEN zijn voor de ander.
- Wat breng je? Wat is jouw aandeel? Dit vraagt om een ander manier van aanwezig zijn.
- Het GOUD in de ander zien. Of aan God vragen om je het te laten zien.
- Talenten niet in de grond stoppen.



- God heeft zijn liefde in ons gestort
- Bidden voor het Bestuur en bestuurlijk talent

September 2024:

Psalm 40 : 1- 4

Vol verlangen heb ik op de Here gewacht en hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots een vaste grond voor mijn voeten.

Een deel van de ontvangen bemoedigingen:

- Sta op en schitter (Jesaja 60:1)
Ik ben nog steeds aan het bouwen en timmeren aan het huis: Math 7: 21 – 28. Hij wil je op de vaste rots zetten.
- De vreugde van de Heer is onze kracht : Nehemia 8: 1
Vreugdevol trekt Hij ons dicht aan Zijn hart als wij samen zijn. Vreugde geeft verfrissing en het maakt je nieuw.
Beeld: Riem met edelstenen verstopt onder een trui. Wij hebben gaves van de Heer ontvangen en die worden verstopt / niet gebruikt. Jesaja 11. Riem = gordel, omgorden = toerusten met kennis van de waarheid. Gordel bij de wapenrusting (Efeze 6: 10).
- Er komt een grote golf aan.
Juicht en kijk uit naar Hem er komt iets moois aan. Focus niet op je eigen tekortkomingen.
Marcus 4: 35 -41: Jezus heeft macht over wind en water. Hij is in de boot.
- Geen dingen blijven doen omdat het moet.
Wij mogen er zijn en ga zijn wat God wil dat wij zijn. Als God wil, mogen wij pionieren zijn. Jezus was ook een pionier: Hij vertrouwde op God.

Gebed - bidden op maandagavond

Wekelijks komt op maandagavond de gebedsgroep bij elkaar. Ook hebben zij een (besloten) whatsapp groep waarin gebedsverzoeken worden geplaatst. Urgente gebedsoproepen die niet vertrouwelijk zijn, worden in de gebeds-app van de gemeente gedeeld door de beheerders.

Drie personen hebben de gebedsgroep verlaten in 2024.

Wij zijn doorgegaan met het bidden voor diverse noden, onze gemeente en specifieke noden van onze gemeenteleden, zieken, wereldleiders en leiders kerkgenootschappen, onze regering, koningshuis, Israël (de vrede van Jeruzalem), dat de oorlog in Oekraïne stopt, zendelingen, vervolgte christenen en tegen zelfmoorden, abortussen.

De bidders onderling bemoedigen elkaar door gebed of met praktische hulp.

We ervaren dat onze Heer en Heiland een hoorder en verhoorder van gebeden is.

Wij danken God de Vader dat wij betrokken mogen zijn bij zijn werk. Zo was er gebedsondersteuning tijdens de liefdes acties van een gemeentelid in het stadshart van Zoetermeer (omhelzingen uitdelen namens God de Vader).



2025

Nadat besloten is dat de gemeente eind december 2025 zou stoppen, is in overleg met het bestuur besloten om de gebedsgroep te laten bestaan tot en met 31 maart 2025.

Als wij terugkijken op deze periode, waarin wij samen mochten bidden, samen de gemeente dienden, dan zijn dit de punten die naar boven komen:

- Samen zoeken naar Zijn wil en gedachten.
- Er voor elkaar zijn en bidden waar nodig is.
- Geduld en liefde voor elkaar, kwetsbaar durven zijn.
- Elkaar verdragende, elkaar opbeuren en troosten, elkaar stimuleren/aanvuren om onze hoop en geloof op Jezus te houden, no matter what.

Wij danken God voor o.a. :

- Een mooi en geschikt huis voor bidder en zijn gezin. Gezocht, gebeden, gewacht en gevonden.
- De verschillende herstelmomenten van de bidders en gemeenteleden.
- Verhoord gebed voor een kleinzoon van een bidster die weer contact zoekt met zijn moeder en verder wil werken aan contact met de rest van de familie.
- Een aantal mensen uit de gemeente hebben een plek in een ander kerkgenootschap gevonden. Hier zullen ze tot rust komen en verdere stappen onemen.

Slot

Op 31 maart 2025 was het laatste gebedsmoment op de maandagavond met viering van het avondmaal. Wij danken de Heer voor zijn liefde en trouw aan onze gemeente. Alle gebeden zijn bij Hem bekend en Hij geeft antwoord en oplossing op zijn tijd. Onze roeping als voorbidder gaat verder dan de gemeente Joël. Bidden is een roeping die op ons leven ligt en een talent wat overal in zijn Koninkrijk mag worden gebruikt.

Jacobus 5: 16b "Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand."

Evangelisatie

Op Hemelvaartsdag organiseerde het BEGZ (het Beraad van Evangelische en Pinkstergemeenten in Zoetermeer) een evangelisatiemiddag op het marktplein in Zoetermeer. Op een podium waren afwisselend bandjes en getuigenissen te horen, er waren leuke activiteiten voor de kinderen. Op deze manier wilden we als Zoetermeerse Evangelische gemeenten laten zien wie Jezus is en op een laagdrempelige manier in gesprek raken met mensen. Joël heeft mensen ('handjes' op de dag zelf) en financiën aan deze dag bijgedragen.

Een lid van de gemeente heeft o.a. met Halloween in het stadshart van Zoetermeer gestaan, verkleed als clown om omhelzingen uit te delen. Er werd niet actief geëvangeliëerd, maar elke omhelzing was er één van God de Vader en veel mensen hebben deze ontvangen. De actie werd biddend ondersteund door gemeenteleden. Zij zal deze actie blijven doen, ook na het stoppen van Joël.



Diaconie en pastoraat

Waar nodig is door gemeenteleden praktische hulp verleend. Ook steunden gemeenteleden elkaar door een luisterend te bieden of gewoon samen te bidden. Hiervoor was op zondag na de dienst altijd tijd, maar dit gebeurde ook door de weeks.

Dit jaar hebben we geen extra kerst-attentie uitgedeeld. Wel is er gedacht aan (langdurig) zieken, bijzondere verjaardagen e.d. Ook heeft iedereen die de afgelopen jaren een taak heeft uitgevoerd in december een persoonlijke cadeaubon gehad. Naast de jaartekst heeft iedereen op 29 december ook een A4-poster mogen uitkiezen om thuis op te hangen.

Kringen (huisgroepen)

Tot juli 2024 waren er twee kringen, die tweewekelijks op donderdag bij elkaar kwamen. Na de zomer is er één kring gestopt, vanwege het ontbreken van kringleiding.

De maandagavond gebedsgroep fungeerde ook als een kring met onderlinge zorg voor elkaar.

Kring 1

De kring is in januari 2024 verder gegaan met de studies van Wim Grandia over het Bijbelboek Openbaring. Na de zomervakantie was er geen leiding meer van de kring. We zijn als bestuur heel dankbaar dat een kringlid aangaf de leiding op zich te willen nemen. Na de start na de zomervakantie in september hebben we als kring besloten te stoppen met de studies over Openbaring. Elke kringavond bereidde iemand anders de avond voor, waarin we ingegaan zijn op de Bijbel met een praktische toepassing voor ons leven. Naast het bestuderen van de Bijbel, baden we voor elkaar, voor onze families en gezinnen, de gemeente, onze stad en de andere punten die naar voren kwamen.

In december, een drukke maand voor iedereen persoonlijk maar ook voor de kerk, zijn we gestopt met de kring. Deze wordt in 2025 niet voortgezet.

Kring 2

De huisgroep bijeenkomsten kenmerkten zich door een goede sfeer waarbij we met elkaar praten, ervaringen delen uit werk, kerk, gezin en familie. We ondersteunden elkaar en moedigen elkaar aan om samen Gods liefde in ons leven te ervaren. Op papier waren we met 14 leden maar gemiddeld kwamen er 7 à 8 mensen op een avond. We hebben we een aantal Bijbelstudie afleveringen over Openbaring gekeken en daar goede gesprekken over gevoerd. Onze avonden werden altijd afgesloten met gebed, waar we voor elkaar bidden.

Helaas is na de zomer deze groep gestopt. Het was de bedoeling dat iemand uit deze groep de leiding over zou nemen, maar helaas is daar niemand voor gevonden.



Kinder-, tiener- en jongerenwerk

Kinderen

De kinderen waren het afgelopen jaar meestal de hele dienst aanwezig in de zaal. Tijdens de zangdienst deden ze zoveel mogelijk mee met de zangdienst, ook met vlaggen.

Tijdens de preek konden de kinderen aan de slag met klaargelegde werkbladen of werkjes vanuit huis. Daarnaast hebben een aantal gemeenteleden een paar keer met de kinderen op de gang wat activiteiten gedaan, zoals knutselen of het lezen van een Bijbelverhaal.

Tieners en jongeren

Onze tieners en jongeren waren nog steeds welkom in Parousia. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan en de jongeren zetten zij hun talenten in door te helpen met de techniek bij de tienerdiensten. Ook zijn de aanwezig geweest bij het jaarlijkse jeugdweekend van Rafaël Nederland, 'Rafa Youth'. Eén van onze jongvolwassene was mee als leiding en zat ook in de organisatie van het weekend.

We zijn dankbaar dat onze jeugd en jongvolwassenen volwaardig deel zijn van onze gemeente en hun talenten inzetten in onze gemeente: beamer, techniek en zang(leiding) in het A-team. Een deel van de jongeren studeert inmiddels en vindt zijn of haar weg in een nieuwe stad waar zij wonen. Rafaëlgemeenschap Joël bleef voor hen voorlopig nog wel hun thuisbasis, als zij in het weekend in Zoetermeer waren. Met het stoppen van de gemeente, verandert dat ook voor hen. In de gesprekken van het kernteam is ook met hen gesproken. Een aantal zal (waarschijnlijk) Parousia gaan bezoeken, anderen zoeken in de stad van hun studie een nieuwe kerkelijke gemeenschap.

Zending en financiën

De gemeenteleden waren ook dit jaar weer trouw in het geven van hun financiële bijdrage voor de gemeente en de zendingsprojecten.

Onze vaste projecten waren:

- Hart voor Haïti
Deze stichting helpt de allerarmsten en meest kwetsbaren op Haïti met o.a. een kinderdorp en ouderengroep. Eén van onze gemeenteleden heeft contact met deze stichting en stuurt trouw de maandelijkse (digitale) nieuwsbrieven door naar de gemeente.
- CODAH (Children of Destiny at Home)
Zij bieden ondersteuning en versterking aan kwetsbare gezinnen in de Zulu townships van Zuid Afrika.
- Simon en Anneke Taal persoonlijk
Simon en Anneke hebben jarenlang CODAH geleid en wonen inmiddels weer in Nederland. Zij hebben het financieel niet breed en daarom ondersteunen wij hen nog financieel. Eind november is Anneke Taal ernstig ziek geworden en op 28 december is zij overleden. De offerande van december is naar Simon gegaan.
- Zendingsschool in Constanta Roemenië (Romanian Centre of Cross-Cultural Studies)
Deze zendingsschool biedt onderwijs en training aan Roemeense christenen om hen toe te rusten voor een kort of lang verblijf in een niet-christelijk land. Zij leren hoe ze het Evangelie kunnen delen met mensen uit andere culturen.



- Ina Hrisca & Christian Kopjar persoonlijk
Ina heeft jarenlang de zendingsschool in Constanta geleid; naast ondersteuning van de zendingsschool hebben we ook altijd Ina persoonlijk ondersteund. Sinds haar huwelijk in juni 2022 met Christian zijn wij hen als gemeente blijven ondersteunen, zodat zij worden voorzien in hun persoonlijke behoeften terwijl zij hun werk als zendelingen in Liberia doen.
- Open Doors
Deze stichting ondersteunt wereldwijd de vervolgte christenen.
- Yad L'ami
Deze stichting is werkzaam in Israël onder de holocaust slachtoffers, kinderplichtprojecten, en andere kwetsbare groepen o.a. kinderen in Sderot aan de grens van Gaza.
- Christenen voor Israël
Als gemeente geven we specifiek voor de terugkeer van Joden naar Israël (project 'breng de Joden thuis').
- Bake4Ukrain & Perspective4Ukraine (maandelijkse gift)
De stichting Bake4Ukrain is in de eerste dagen nadat de oorlog in Oekraïne begon, opgezet om de kwetsbaren (ouderen, gezinnen met gehandicapte kinderen) die achterbleven in het land te voorzien van brood en soep. Ook werden andere levensmiddelen en medische hulpmiddelen geleverd. Het werk van Bake4Ukrain liep in 2023 gewoon door, maar omdat de situatie in hun regio stabiel is geworden, wilden ze weer terug naar hun oorspronkelijke roeping: een christelijk opvangcentrum voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Omdat de oorlog ook een verwoestend effect had gehad op deze doelgroep, is er een nieuwe naam aan gegeven: Perspective4Ukraine. Onze giften gingen tot augustus naar Bake4Ukraine, vanaf september is dat Perspective4Ukraine.

Vanwege de actuele situatie in Haïti (rellen) en India (extreem geweld tegen christenen) afgelopen jaar is er twee keer een offerande voor Hart voor Haïti geweest en naast de reguliere offerande voor Open Doors een extra offerande voor Open Doors India.

Daarnaast hebben we afgelopen jaar ook aan de volgende doelen gegeven (met de maandelijkse offerande):

- Stichting Stromen van Leven
Een aantal gemeenteleden heeft afgelopen jaar de basiscursus gedaan of is er mee gestart. Wij zijn dankbaar voor de bediening van stromen van leven.
- Overstroming in Valencia in Spanje
Een bevriend echtpaar (vroeger deel van onze gemeente) verblijven vaak in dat gebied. Hun kerk, El Faro, gaf praktische hulp in de regio, aan hun eigen gemeenteleden en andere kerken in de buurt. De offerande van november is naar de kerk El Faro worden overgemaakt, zodat wij onze broers en zussen in Spanje op deze manier konden helpen.
<https://www.elfarovalencia.es/en/index.html>

Extra giften

In het verleden is door het leidersteam van Joël Zoetermeer besloten een bedrag als reserve op te bouwen en te houden, voor een mogelijk eigen gebouw. Meerdere keren is gekeken in het verleden naar een eigen gebouw, maar telkens was de uitkomst dat er geen gebouw beschikbaar was om te



kopen. Het reservebedrag op onze spaarrekening hebben we echter nooit aangewend voor andere doeleinden.

Bij de jaarvergadering maart 2024 is afgesproken dit geldbedrag in te zetten voor diverse doelen waar wij als gemeente bij betrokken zijn. Met het advies wat het kernteam in september voor de toekomst van de gemeente had neergelegd, was het niet te verantwoorden dit bedrag als reserve voor een nieuw gebouw houden. Daarom is met input van de gemeenteleden aan diverse projecten een (grote) gift gegeven.

Deze doelen zijn:

- Zendingsproject Liberia, <https://www.kontaktmission.de/das-sind-wir/?lang=en>
- Ina Hrisca & Christian Kopjar persoonlijk, de zendelingen in Liberia
- Yad L'ami
- Christenen voor Israël (breng de Joden thuis)
- Zendingsschool Roemenië Constanta (Romanian Center for Cross-Cultural Studies)
- Perspective4Ukraine
- Foursquare disaster relief - Oekraïne
- Open Doors – Pakistan
- Stichting Tamar <http://www.stichtingtamar.nl/>, ondersteuning van zending wereldwijd, o.a. Israël en Libanon
- Stichting Present Zoetermeer <https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/>
- BEGZ (Beraad Evangelische en Pinkstergemeenten Zoetermeer), bijdrage aan het jaarlijkse Hemelvaart-event van BEGZ.
- Rafa Young
- IFES-Nederland (International Fellowship of Evangelical Students), <https://ifes.nl/>
- Stichting Hart voor Haïti
- AZC Zoetermeer. Twee gemeenteleden schilderen elke vrijdagavond met de bewoners, Joël financiert de materialen hiervoor.

Techniek

We hebben in 2024 een vrij goed jaar gehad. Met een klein team van (trouwe!) mensen werd elke week de techniek verzorgd. Ook waren er altijd extra mensen die hielpen met op- en afbouw.

We hebben samen met ons techniekteam, het beamerteam, de muzikanten en de zangers bijgedragen aan mooie en gezegende samenkomsten. Ook het laatste jaar van onze gemeente was voor de techniek een geslaagd jaar. We zijn dankbaar dat onze spullen nu gebruikt kunnen worden in andere gemeentes.