

JEZUS DE GOEDE HERDER

GOD WIJST MIJ EEN WEG
ALS IK ZELF GEEN UITKOMST ZIE.
LANGS WEGEN DIE GEEN MENS BEDENKT,
MAAKT HIJ MIJ ZIJN WIL BEKEND.

Rafael Joel Gemeente Zoetermeer
Esseline Felipa
10-11-2024

God roept om te geloven in Hem en Hem te vertrouwen

- Zoveel leiders in deze wereld.
- Wie moet je geloven, vertrouwen en vervolgens volgen?
- De één roept harder dan de ander
- De één is sneller, rijker, charismatischer, komt beloftes na, etc. etc.
- Eén heeft Jezus aangenomen, begrijpt de taal van de Heilige Geest, laat zich leiden door de Heilige Geest
- Eén heeft een snel groeiende kerkgemeenschap, meer afdelingen over het land verspreid, etc. etc.

**Maar door wie laat je je leiden? Achter wie loop je?
Wie is onze echte Leidsman?**

Verschillende bemoedigende preken geweest

Wij hebben de laatste tijd al verschillende preken gehad die ons handvaten geven voor de komende tijd. Ik dacht Heer wat nog meer?

- Seizoenen in ons leven
- Wat is Gods plan met jou leven: dat je meer op Jezus Christus gaat lijken.
- Inname van nieuw gebied
- Liefde
- God laat niet los
- Wees toegerust
-

God als ons navigatiesysteem

- Als u bij een kruising of een splitsing hoort: Ga rechtdoor of: Hier links afslaan: Of als u helemaal fout zit, dat u gezegd wordt: Probeer om te keren.
- Wij zouden het fijn en ideaal vinden dat God ons leven zal leiden. Wij willen ook zo duidelijk mogelijk een stem horen die ons vertelt welke weg wij moeten gaan.



Als je je hand in zijn hand legt navigeert Hij met je en wijst je zo de weg.

Keuzes maken

Verward gevoel



Welke kant moet ik op?



Een mooi rechte weg, mooi natuurgebied



Je mag geloven dat je leven wordt geleid

- Hoe zit het met Gods leiding in ons leven?
- Je mag geloven dat je leven wordt geleid. Daar is God onze Herder voor. Ook als je je verward voelt, geen zin heeft, baalt van alles.
- Ook dan mag God ons grondvertrouwen zijn: ons leven wordt door Hem geleid.
- Misschien ben je angstig en vraag je jezelf af: doe ik wel wat God van mij verwacht? Ben ik volgens zijn plan bezig?
- Dan is het belangrijk: om terug te gaan naar het vertrouwen in Psalm 23.
- Dat wij mogen zeggen/uitspreken: De HEER is mijn Herder. Hij leidt mij.
 - Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn Naam.

DE HEERE IS MIJN HERDER, PSALM 23: 1- 3



1. De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2. Hij doet mij neerliggen in grazige wijden, **Hij leidt mij** zachtjes naar stille wateren.
3. Hij verkwikt mijn ziel, **Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.**

Vertrouwen

- Geloven dat iets of iemand betrouwbaar is en doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden.
- Vertrouwen tussen mensen is het geloof in de goede bedoelingen van de persoon of personen waar je mee te maken hebt.
 - Goede bedoelingen: dat de andere persoon aandacht heeft en zorgt voor jouw belangen en jouw veiligheid.

Wat zegt David

Er zijn drie dingen die David hier zegt. Drie dingen die ons helpen om te komen tot ons vertrouwen in de goede Herder.

- **Het eerste is dat we weten wie ons leidt: DE HEER JEZUS**
- **Het tweede is dat we weten langs welke wegen Hij ons leidt: RECHTE SPOREN**
- **En het derde dat we weten waarom Hij ons leidt: TOT EER VAN ZIJN NAAM**

Rechte spoor

Psalm 23: 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam

Hij kiest de rechte sporen = spoor van de gerechtigheid. Maar recht wil niet zeggen: zonder gevaarlijke bochten, zonder problemen, ravijnen etc etc.

Het wil zeggen : een weg waarop je goed terecht komt

Aantal mensen in de Bijbel die Gods leiding/roeping hebben ervaren

- David, die van een kleine herder jongen de koning van Israël werd.
- Jonah: die de verkeerde kant opging, maar uiteindelijk op de juiste plek terecht kwam.
- Abram: die geroepen werd om naar een nieuw en onbekend land te gaan.
- Mozes: die God zijn roepstem gehoorzaamde en de Israëlieten naar het beloofde land bracht.
- Esther: die geroepen werd om haar volk te redden in een tijd van grote nood.
- Ruth, die een innerlijke roep volgde en deel werd van de stamboom van Jezus.
- Saul: die geroepen werd om de eerste koning van Israël te worden.
- Jeremia: die op jonge leeftijd geroepen werd om een profeet te zijn
- Saulus: die geroepen werd om de apostel Paulus te worden
- De discipelen: die door Jezus geroepen werd om zijn volgelingen te zijn.

Al deze mensen (en vele anderen) volgden Gods roepstem op hun leven en eindigde op de juiste plek.

Slot

- *God verbindt zijn Naam aan Zijn leiding van ons leven. God is zeer betrokken met ons : het gaat om het leiden van zijn kudde.*

*Ps 32: 8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
Ik raad u mijn oog is op u*

Teksten

- *Psalm 10: 5 Zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde*
- *Ps 18: 33 Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt*
- *Ps 27: 11 Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil*
- *Ps 37:5 Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken*
- *Ps 86:11 Leer mij uw weg opdat ik in uw waarheid wandele*
- *Ps 107: 7 Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan naar een stad ter woning*
- *Ps 128: 1 Welzallig ieder die de Here vrees, die in zijn wegen wandelt*
- *Spr 3: 6 Ken hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken*
- *Spr 6: 6 Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en wordt wijs*
- *Spr 10: 29 De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrivers van ongerechtigheid*